

Jaargang 10, nummer 12

mei 2014

Tijdens onze reis naar Ethiopië (25 januari t/m 8 februari) is er zo veel gebeurd dat we u daar graag iets over willen vertellen. Omdat het redelijk veilig was om via Gambela te reizen, konden we nu ook het gebied rond Dembidollo bezoeken. Vorig jaar durfden wij dat niet aan en konden we geen kijkje nemen in de dorpen Addo, Dhanka, Sakko en Karro. En dat terwijl het Vastenactie project in Dhanka volop gestalte krijgt. Daarover ook in deze nieuwsbrief. We reisden met zijn drieën: Geertje, Agnes en Henk.

Onze reis

Het was een reis met verrassingen; veel projecten lopen prima en andere hebben nog wat meer tijd nodig. We zijn dit gewend. De onderwijzerswoningen in Karro hebben op ons gewacht om de spirituele aandacht te krijgen. Toen wij daar arriveerden zat iedereen al op bankjes klaar om de ceremonie te beginnen: onze schoolkinderen, de onderwijzers, de paters en zusters.



De ceremonie ter inwijding van de onderwijzerswoningen

Pater Kidanu, regio coördinator, leidde de ceremonie en werd enthousiast begeleid door gezang van de kinderen. Na enkele speeches zegende pater Kidanu alle kamers met een buxustak en water. Daarna ging pater Mitiku rond met wierook; geen enkele kamer werd vergeten, ook de buitenkant van het gebouw niet. Hierna werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een maaltijd. Dit is de gewoonte bij zo'n inwijding.

Het Vastenactie project in Dhanka.

Natuurlijk hadden we al wat informatie via de mail gekregen, maar het is toch anders als je met eigen ogen kunt zien wat er al tot stand is gebracht. Op het schoolterrein bewonderden we de 4 schoollokalen die zo goed als af waren. We troffen er bij toeval de aannemer, met wie we ons even onderhielden over de bouw en de oplevering die hij spoedig verwachtte.

Hierna waren we natuurlijk benieuwd naar de rest van het project. Daartoe ondernamen we een tocht voor ons gevoel naar *'the middle of nowhere'*. Zo'n tien kilometer buiten het dorp is een stuk land van 10 hectare aangekocht. Om er te komen hobbelde onze auto over een smal pad tussen struiken door. Eenmaal uitgestapt hadden we ruim blik over het ruige land en werden we begroet door Gemachu Degefa, wiens studie *'Animal science'* wij hadden betaald en die nu hier betaald werk heeft, op een van onze projecten! Hij heeft de zorg voor het slachtvee dat hier wordt vetgemest. Hij was bezig om krachtvoer te koken, een mengsel van granen, bonen en andere gezonde gewassen die hier op eigen land geteeld worden. Ook namen we een kijkje bij de koffie-aanplant en de jonge struikjes die nog uitgeplant moeten worden. Die stonden keurig beschermd tegen de felle zon onder een zelfgebouwd rek met stro erop. Behalve Gemachu zijn er ook twee bewakers, één voor overdag en één voor 's nachts. Het zal nog wel een tijdje duren voor ze mango's kunnen plukken van het jonge boompje dat ze hadden geplant!



Het jonge mangoboompje

Er moet natuurlijk nog veel gebeuren, maar we waren behoorlijk onder de indruk van hetgeen er nu al is bereikt in Dhanka. Intussen hebben we al een - positieve - indruk over hoe het laatste jaar van de Vastenactie gaat verlopen...

Schapeproject

Zuster Lourdes vroeg ons vorig jaar of wij mogelijkheden zagen om 30 - nu nog - kansarme kinderen naar school te laten gaan. Onze voorwaarde was daarbij dat dit een duurzame constructie moet zijn, dat wil zeggen dat dit project zelf het schoolgeld moet gaan opbrengen. Zuster Lourdes stelde voor om de moeder van het kind een drachtig schaap te geven met eenmalig € 20,- voor het eerste jaar dat het kind naar school gaat.



Zuster Lourdes, samen met de moeders, hun kinderen, de schapen en de lammetjes

Met het fokken van het schaap kan de moeder geld verdienen. Het project is vorig seizoen gestart.

Tijdens ons bezoek kwamen veel moeders en hun kinderen met hun schapen en lammetjes (soms een tweeling) naar Sakko om ons het resultaat te laten zien. Een geweldige ervaring. De moeders stimuleren elkaar door samen te komen. Zij kunnen nu zelfstandig (met hulp van de zuster Lourdes, maar zonder onze financiële steun) verder om hun kind naar school te laten gaan.

Uw donatie wordt 100% aan de kinderen besteed

Abraham Mohammed

Enige jaren geleden werd ons gevraagd om Abraham in het schoolproject op te nemen. Deze jongen werd 'gevonden', onderweg van Addis Ababa naar Dembidollo. Hij hoorde bij een groep Ethiopiërs, die door de regering vanuit oost-Ethiopië werd overgeplaatst naar het westen, omdat er hongersnood in het oosten was.

Deze jongen wilde niet terug, want hij had gehoord dat in het westen de mogelijkheden om naar school te gaan beter waren. Wij hebben hem opgenomen in het programma en hij woont nu bij een gastgezin in Dembidollo.

Nu, na drie jaar, is hij een stuk groter geworden en spreekt hij al goed Engels. Hij heeft duidelijk visie op zijn toekomst.



Abraham Mohammed

Onderwijs is aan hem goed besteed; wij vermoeden dat hij het nog ver zal schoppen. Hij kwam ons opzoeken om zich voor te stellen; het was een bijzondere ontmoeting.

Van de penningmeester

Donatiebedrag verhogen?

Al jaren lang kennen we vele trouwe donateurs die ons werk financieel steunen. Het vaste donatiebedrag wordt dan steeds maandelijks c.q. jaarlijks op onze bankrekening bijgeschreven. Daar zijn we heel erg blij mee. Maar de tijden zijn veranderd en daarmee ook de totale kosten per jaar per kind. We merken dat we met de donaties minder kinderen kunnen ondersteunen. Niet alleen hier maar ook in Ethiopië is het leven een stuk duurder geworden.

Bent u bereid uw donatiebedrag te verhogen?

Een berichtje naar info@schoolprojectethiopie.nl is voldoende. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen, tel 072-5159523.

Periodiek schenken

Een andere vorm van een financiële tegemoetkoming voor onze stichting is **periodiek schenken** met - voor de schenker - optimaal belastingvoordeel. Vanaf 1 januari 2014 is dit nog eenvoudiger geworden: u kunt periodiek schenken zonder dat dit in een notariële akte hoeft te worden vastgelegd. Dat scheelt voor Stichting Schoolproject Ethiopië veel administratieve handelingen. Nog belangrijker is dat de kosten van de notaris vervallen. Dat was toch iedere keer een fors bedrag. De Belastingdienst is met een eenvoudig model voor een schenkingsovereenkomst gekomen. Wilt u er snel over beschikken, dan kunt u het downloaden op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl. Aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt verandert niets. U kunt de giften die u als periodieke schenking doet volledig aftrekken van de belasting, zonder drempel of plafond. Mits de looptijd minimaal vijf jaar is. De procedure is uiterst eenvoudig. U stuurt Stichting Schoolproject Ethiopië het ingevulde formulier ter ondertekening toe, en wij sturen het ondertekend aan u terug. Zowel u als Stichting Schoolproject Ethiopië bewaart een exemplaar, dat overlegd kan worden aan de Belastingdienst als die daar om vraagt.

Stichting Schoolproject Ethiopië (KvK: 37117202)

secretariaat: Junohof 26, 1829 DB Oudorp

Tel.: 072-5159523 / info@schoolprojectethiopie.nl

Bank: NL.30.INGB.0005167737

t.n.v. St. Schoolproject Ethiopië, De Rijp

Website: www.schoolprojectethiopie.nl

Bestuurssamenstelling

Agnes van Straaten, voorzitter

Henk Pielage, secretaris

Gré Vredevoort, penningmeester

Geertje Roelofsen, lid

Jan Jaap de Vries, lid